

Geleen, Posterholt, 23 augustus 2023

Uitnodiging

voor de Boekpresentatie van drie in elkaar verstrengelde boeken in één harde kافت over
10 jaar Agora-onderwijs
Het mooiste onderwijsboek van 2023.

Datum: **28 september**
Tijd: **Na aanmelding sturen we**
Locatie: **jou de gegevens per mail**

Beste lezer,

**Met plezier nodigen we jou uit voor een bijzondere middag
vol verrassing en inspiratie!**

Tien jaar geleden begon het allemaal in Roermond. Agora,
een totaal nieuw alternatief in onderwijs ging van start.
Sjef Drummen en Jan Fasen schreven er een boek over.
Op 28 september presenteren wij met trots ons boek. Het zijn
drie boeken in één harde kافت.

Eén boek van Sjef Drummen met de titel:

***“Je mag geen eisen
aan leerlingen stellen”.***

**Sjef stelt dat niemand inbreuk mag doen op de
autonomie van de lerende, de kern van Agora.**

Eén boek van Jan Fasen met de titel:

***“Maak een kunstwerk
van je leven”.***

**Jan ziet vrijheid als niet onderhandelbaar vertrek-
punt om een leeromgeving als Agora en onderwijs-
innovaties in zijn algemeen te laten slagen.**

**Met erdoorheen verstrengeld dertien bijdragen
van wetenschappers die je aan het denken zetten
over onderwijs, de toekomst van het onderwijs en
Agora in het bijzonder.**

met vriendelijke groet Jan en Sjef



Boek van Sjef in 100 woorden:

“Ik heb de absolute overtuiging dat mensen autodidactische relationele leerwezens zijn, die gemaakt zijn om te leren. En dat ze dat allemaal kunnen en willen. En dat hun autonome leerproces in hun hersenen zo persoonlijk is dat we daar niets over te vertellen hebben of daarin mogen interveniëren, maar dat dat altijd gebeurt in relatie met anderen die de lerende kunnen helpen, inspireren, instrueren, onderwijzen, etc... Het relationele deel is daarbij 70% en het autonome 30%. Het enige wat we moeten doen is de voorwaarden scheppen dat de lerende zijn autodidactische leercapaciteit volledig kan uitvouwen (entfalten), in de wetenschap dat die behoefte levenslang duurt.”

Boek van Jan in 100 woorden:

“Dit boek is een waargebeurd verhaal. Ik vertel het vanuit mijn perspectief, dat van een school-leider. Het gaat over de lotgevallen van een aansprekende onderwijsvisie die voorbestemd bleek om een nieuwe onderwijspraktijk te worden. Wat is dan je rol als schoolleider? Hoe creëer je de omstandigheden waardoor die nieuwe praktijk vanuit vrijheid, enthousiasme en vrije wil ontstaat in de school? Door onderwijzers die zich verbonden voelen met die visie, en de realisatie ervan de moeite van hun tijd waard vinden. De eenvoud die hierin doorklinkt is verraderlijk, want van die eenvoud kwaliteit maken blijkt dan vakwerk te zijn.”

De eerste Agora-school startte in 2014 in Roermond. Inmiddels tellen we bijna dertig Agora-scholen in Nederland en zes daarbuiten. Dat aantal blijft groeien de komende jaren. Die toenemende belangstelling heeft te maken met de manier waarop we omgaan met een aantal actuele uitdagingen zoals: eerlijke kansen voor alle leerlingen, intrinsieke motivatie voor school, het oplopende lerarentekort, een moderne kijk op het curriculum, passend onderwijs voor elke leerling, mens en burger worden.

‘Dit boek moet je meerdere keren lezen....het is kunst’
prof. Rob Martens

Meld je aan vóór 15 september via onderstaande link:

agoraboekpresentatie@ruimte.org

10 jaar Agora in de praktijk